

Hierbij de winnende gedichten van de tweede wedstrijd 2023 met als thema 'kunst'

Nummer 3 door Ria Van der Mueren

kunsthonger

op borden kunstig geserveerd
geurt jouw werk, het prikkelt mijn neus

ik wil met jou aan tafel gaan,
me te goed doen, zintuigen scherp

broos borrel je waarheid in mij,
fantasie, op bedjes gespreid

verlaat mijn tafel nooit voorgoed,
maar verstop je zo af en toe

dan zoek ik tot Kunst, me optilt
en weer luid mijn lust gretig stilt

nummer 2 door BP Arend (Marijke Vermeulen)

Teken mijn portret
lijn per lijn.

Teken me zoals
jij me ziet,

mijn ogen,
mijn tranen,

mijn wanhoop,
zie je ze?

Teken me
tot het papier

scheurt
en kus me.

Hier.

Op deze ongrijpbare dag sta ik
even voor dit bord terwijl alles rondom mij
stroomt. De wolken, de Schelde, de snelwegen.
Van hot naar her glijdt de namiddag
van duizenden straks naar een punt
waar hij vuur vat in kloppende harten.
Kunstig slaat de wereld haar staart
als ik blijf kijken: een buurtbewoner blaast
het stof van de dag. Een rooddooraderde lucht
overvalt de voortvluchtige mens. Verf
van een verliefde schilder. Kunst verlicht.
Het is goed te weten dat schoorvoetend
alles nog moet beginnen.